

# 't Spuyckertje



**Koninklijke Heemkundige Kring Essen vzw**

---

**Karrenmuseum Essen vzw**



**Secretariaat: HEEMHUIS, Moerkantsebaan 48, 2910 Essen**

---

Tel. 03/667.73.90 - Fax 03/677.11.42 - e-mail: [heemhuis@skynet.be](mailto:heemhuis@skynet.be)

Verschijnt driemaandelijks  
Afgiftekantoor 2910 Essen 1

1<sup>ste</sup> trimester 2009  
24<sup>ste</sup> jaargang n<sup>r</sup> 1

## 't Spyckertje

Nummer 1/2009

---

Beste heemkundeliefhebber .....	5
Lidgeld 2009 .....	6
Stoet 850 jaar Essen .....	6
Oude Poëziealbums .....	6
Oude prentkaarten .....	6
Essen in beeld .....	7
Geschiedenis van de Koninklijke Heemkundige Kring .	8
Burgemeesters verdelen quiche .....	9
De Spycker 2009 .....	9
Verbeter de wereld, begin bij jezelf .....	10
Activiteiten Davidsfonds .....	11
Vrijwilligers zijn onmisbaar .....	12
Kerst zoals bij ons grootmoe... 21 december 2009 ..	13
Nieuws uit het Karrenmuseum .....	14
Wat is het mooiste gebouw van Essen? .....	15

**Het Karrenmuseum vzw dankt de sponsors die de werking van het museum mogelijk maken**

		<p>Graham Packaging</p>
	<p>Architecten Hectors en Van Laer Bvba</p>	
	 <p>Meubelen Theuns</p>	
		
		
<p>Met steun van de gemeente Essen</p> 	<p>Met steun van de Vlaamse overheid</p> 	

**Aan alle lezers, auteurs  
en verdelers van "De Spycker"  
een gelukkig en gezond 2009 toegewenst!**

## Beste heemkundeliefhebber.



2009 belooft een druk jaar te worden. Essen bestaat 850 jaar. Een gebeuren dat we feestelijk vieren. Heemkunde ontbreekt daarbij niet. We staan even stil bij enkele activiteiten:

\* Op donderdag 26 februari toont Georges Reynsbergen in de Oude Pastorij z'n collectie Essense postkaarten. Hij deed dat eerder erg succesvol. We herhalen dit op vraag van velen, nu 's namiddags.

\* Met Pasen gaat het Gerard Meeusen Museum open en op Paasmaandag presenteren we onze nieuwste Spycker in de raadzaal van het gemeentehuis. Het 66<sup>ste</sup> jaarboek al met bijdragen over Zing Met Ons, café De Linden, Volharding, Jul Van Agtmael, historische voetballers en veel meer.

\* In de loop van het jaar vinden enkele lezingen en een congres plaats, georganiseerd door onze Kring en Vortouw. Thema: Essen de voorbije vijftig jaar. De eerste lezing vindt op donderdag 16 april om 19.30u in de Oude Pastorij plaats. De inkom is gratis. Wanneer opende het zwembad? Hoe werd 800 jaar Essen gevierd? Kom langs en je hoort ervan!

\* Op 31 mei en 6 en 7 juni vindt in de schuur aan de Kiekenhoeve een expo rond grenskarteringen plaats. René Peeters werkt dit samen met de Kring uit. Meer info volgt

*Voorzitter Kon. Heemkundige Kring  
Jan Suykerbuyk*



# Niet te vergeten

## Lidgeld 2009

Rek. Nr. 068-2012646-20

De prijs van **De Spycker** is ongewijzigd gebleven: • **15,-**

Een los nummer van De Spycker kost • 15,- plus eventuele verzendingskosten.

Alle leden die in **Essen** wonen betalen • **15,-**

Voor het verzenden van 't Spyckertje + De Spycker komt hier voor België • 3,30 bij. Leden **buiten Essen** maar wel in **België** betalen dus: •**18,30**.

Voor het verzenden van 't Spyckertje + De Spycker naar Nederland komt er • 6,50 portkosten bij. Leden in het **buitenland** betalen dus: •**21,50**

Leden uit Nederland die hun jaarboek komen **afhalen** betalen: •**18,30**

*Gelieve te betalen met bijgevoegd internationaal overschrijvingsformulier. Dit kan zowel in België als in het buitenland gebruikt worden.*

*U dient enkel het juiste bedrag en uw IBAN nummer (dit staat op uw bankafschriften) in te vullen.*

*Gelieve ook uw naam en adres te vermelden.*

*Lidgeld te betalen voor 13 maart!*

Rond Pasen verschijnt het jaarboek

## Stoet 850 jaar Essen

Graag even je aandacht voor het volgende. Op **zondag 6 september** vindt de **historische optocht** in het kader van **850 jaar Essen** plaats.

De vrijwilligers van de heemkundige kring en het karrenmuseum beelden samen de periode van Godfried Hermans uit, met onder meer landbouw en boerenverhuis.

Als je mee wil doen, geef dan je naam op in het heemhuis of bij Maria Gommeren (03 667 20 10).

## Oude poëziealbums

In het kader van de Erfgoeddag zijn we op zoek naar oude poëziealbums. Je kent ze wel: kleine, vierkante boekjes, liefst met op het voorblad een knuffelbeertje verwerkt, waarin je allerlei aan je vriendjes kwijt kon.

Vandaag heet zo'n boekje een vriendenboekje. Heb je nog een oud poëziealbum, laat het dan weten aan Weppe Buyens van de cultuurdienst. Info: 03 670 01 30.

## Oude prentkaarten in Oude Pastorij

Op donderdag 26 februari om 14u toont Georges Reynsbergen in samenwerking met de Koninklijke Heemkundige Kring Essen vzw oude Essense prentkaarten. Gratis inkom. Deze presentatie gebeurt in de Oude Pastorij, op een groot scherm. Info: Heemhuis, 03 667 73 90.

## Essen in beeld

In het kader Essen-850 wil de Heemkundige Kring Essen in samenwerking met de Cultuurraad en de Stichting Heidebloempje onze gemeente Essen een heel jaar in beeld brengen.

De bedoeling is dat gedurende dit ganse feestjaar zoveel mogelijk Essenaren foto's maken en de mooiste hiervan op de website [www.esseninbeeld.be](http://www.esseninbeeld.be) uploaden.

Op deze manier willen we een zo goed mogelijk beeld krijgen van wat er reilt en zeilt in Essen in 2009.

Zowel foto's van het feestgedruis als foto's uit de private sfeer (woon, werk, vrije tijd, onderwijs...) zijn zeer welkom. Voor de senioren die zelf geen computer in huis hebben of niet goed weten hoe je foto's moet uploaden kan het misschien een mooie gelegenheid zijn om dat samen met een kleinkind te doen.

Daarnaast zullen elke maand op diezelfde website 10 foto's uit het rijke archief van de heemkring te zien zijn. Langs deze weg willen we een warme oproep doen om deze foto's aandachtig te bekijken in de hoop dat we wat meer informatie over deze foto's krijgen.

Samen weten we meer!

Voor januari 2009 staan 10 foto's van het verenigingsleven te wachten op jouw medewerking.

We weten dat heel wat mensen mooie oude foto's in hun bezit hebben. Het zou zonde zijn mochten die in de loop der jaren verloren gaan. Daarom onze derde vraag: scan die oude foto's in en zet ze met de nodige uitleg op de website. Zo wordt het fotoarchief van de heemkring alleen maar groter en gevarieerder.

De beste websitefoto's van 2009 zullen een jaar later verzameld worden in een prachtig fotoboek. Bij iedere gepubliceerde foto zullen we uiteraard de naam van de fotograaf vermelden.

Met dit project willen we dat zoveel mogelijk Essenaren kunnen participeren en hopen we een prachtig tijdsdocument te kunnen maken.

### **Dus niet twifelen.**

surf naar [www.esseninbeeld.be](http://www.esseninbeeld.be), en na de noodzakelijke registratie, vooral heel veel schitterende foto's maken... en uploaden!

*Rudi Smout*



# Geschiedenis van de Koninklijke Heemkundige Kring

De Heemkundige Kring Essen werd op 9 september 1929 in het gemeentehuis gesticht.

Toen droeg deze kring de naam “Oudheidkundige kring Esschen”. De stuwende krachten achter deze kring zijn twee Kempenaars van formaat: Prof. Dr. Jef Goossenaerts en Gerard Meeusen. De eerste was een filoloog, afkomstig uit Achterbroek, de tweede was gemeenteontvanger te Essen, maar nog meer gemeentearchivaris

Hun opdracht was een vereniging oprichten met als doel: het bestuderen en opstellen van de plaatselijke geschiedenis en folklore, het oprichten van een museum voor alle voorwerpen, belangrijk op oudheidkundig gebied, het aanleggen van een bibliotheek en het organiseren van uitstappen, feestelijkheden en voordrachten.

Hun eerste bronnen vonden zij in de archieven van Tongerlo want de “aloude Heerlijkheid-Essen-Kalmthout-Huybergen” werd bestuurd door de abdij van Tongerlo. Hun opdracht was “Coligite fragmenta, ne pereant” = verzamelt de brokken, opdat ze niet verloren gaan (Joan. VI 12).

Het tijdschrift van de Heemkundige Kring droeg eerst de naam “Gedenkschriften” (1933) vooraf waren er alleen losse publicaties om vanaf 1953 de naam te krijgen: “De Spycker” betekent voorraadschuur, graanzolder.

De eerste voorzitter van de oudheidkundige kring was E.H. Dr. H. Van

Geen, de eerste conservator H. Naulaerts en de eerste archivaris Gerard Meeusen.

In 1953 wordt de oudheidkundige Kring omgedoopt tot “Heemkundige Studiekring van het gebied van de aloude heerlijkheid Essen-Kalmthout-Huybergen” met als voorzitter Burg. Emiel Dierckxsens, archivaris Gerard Meeusen en bibliothecaris Alfons Tireliren. Bij het overlijden van E. Dierckxsens werd het voorzitterschap overgenomen door architect Jef Naulaerts tot in 1986. De heer A. Janssens, gemeentesecretaris, en Dr. W. Schrooyen volgen hem op. Nadien neemt Jan Hectors het voorzitterschap over. De huidige voorzitter is Jan Suykerbuyk.

In 1989 bestaat de heemkundige kring 50 jaar en wordt ze omgedoopt in “Koninklijke Heemkundige Kring”.

Het Gerard Meeusen museum werd geopend op 15 juli 1956. De eerste conservator was Gerard Meeusen. De heer Alfons Tireliren volgde hem op als archivarisconservator. Bij zijn overlijden wordt hij opgevolgd door Lode Jordaens, huidig conservator is Maria Antonissen.

In 2009 bestaat de heemkundige kring 80 jaar.

Over feestelijkheden, om dit te vieren, verneemt u meer in een volgend Spyckertje.

*Het bestuur.*

# Burgemeesters verdelen quiche

In Vlaanderen namen zo'n tachtig burgemeesters deel aan de Week van de Smaak. Ze kokkerelden er op los. In Essen organiseerde de Heemkundige Kring een culinaire wandeling, gevolgd door een hapje (Quiche Lorraine) en drankje (Elzasser



wijn) in Beekdal. Burgemeester Gaston Van Tichelt en zijn voorgangers Frans Schrauwen en Herman Suykerbuyk kregen een schort aan en deelden alles netjes uit. Gids Maria Gommeren zorgde voor de schorten met de Belgische kleuren. Voor deze gesmaakte avond schreven zich 85 personen in.

## De Spycker 2009

*Inhoud onder voorbehoud*

Essen 850 jaar

(Guido Van den Broek)

Hotel De Linden (Elly de Bruijn)

Zing met ons veertig jaar (1968-2008)

(Jan Suykerbuyk)

De Franse tijd 1794-1814

(Louis Vercammen)

Dagboek van een zestienjarige:

Jul Van Agtmael op de vlucht (1940)

(Leo Suykerbuyk)

Broeder Jozef Hontelé: Diamanten

jubiläum als Broeder van Liefde

(Frank Hontelé)

Essense sportgloriën

(Roger Suykerbuyk)

Kort Nederlands Koninklijk bezoek  
(Rudi Smout)

Turnkring Volharding 1924-2009  
(Frans Vergouwen en Lilianne Ray-  
makers)

Carlier (Guido Van den Broek)

Het bevolkingsverloop tussen 1825 tot  
1846 in Essen (Joris Mathysen)

1930, Feestjaar aan de vooravond  
van de economische crisis  
(Rudi Smout)

Logo of schild: schilt ende vrient (Leo  
Suykerbuyk namens de redactie)

Verandering en verlies van het Es-  
sense dialect (Koen Duerinck)

Mensen van bij ons; Frans Leopold  
°1912 – stamvader en betovergroot-  
vader (Sooi Pockelé)

Jaaroverzicht 2008 (Jan Suykerbuyk)



## VERBETER DE WERELD. BEGIN BIJ JEZELF

Enkele jaren geleden startte, bij wet, een antirookcampagne waarin de liefhebber op de gevaren van het roken gewezen werd ten nadele van het lichaam en de eigen omgeving met niet-rokers.

In alle openbare gebouwen gold het verbod, aparte ruimtes vormden het toevluchtsoord voor de verstokten.

De horeca reageerde verdeeld, maar de walm paste niet in het kader van een goed diner. Roken doet men voortaan buiten, de lucht is al vergeven van de uitlaatgassen, dat ene sigaretje kan er nog wel bij!

Op ieder pakje of doosje staat met nadruk geschreven dat roken de gezondheid schaadt en de aankoop wordt door een alsmaar stijgende prijs dubbel afgestraft.

Ongetwijfeld is iedere roker op de hoogte van de schadelijke stoffen die tabak bevat. Nicotine staat hoog genoteerd en zou in het groeiproces uit de kleinste worteltjes van de boom aan de bladeren worden doorgegeven. Door de fermentatie komt de ware geest naar boven, geur en kleur richten zich op de verleiding.

De oorsprong bevond zich onder de indianen die 'tabaco' in de rij van eten en drinken zetten: het bevorderde de broederschap, de krijgslust en de welverdiende roes na een geslaagde jacht. In de 17<sup>de</sup> eeuw stuurden de Spanjaarden vanuit Mexico tabakszaad en planten naar Europa. Aanvankelijk werd de gedroogde plant als medicijn gebruikt. De Franse ambassadeur in Lissabon, Jean Nicot, (naar wie de plantennaam 'Nicotiana én de

nicotine werden genoemd) liet gemalen tabak bezorgen aan zijn vorstin Catherina de Medici om haar migraines te genezen.

Het was niet de eerste keer dat een antirookcampagne werd uitgevaardigd: Esschen en Calmpthout stonden al eerder in het brandpunt en wel in 1723.

Dat onze voorouders vroeger met heel wat meer brandgevaar te kampen hadden, lijdt geen twijfel als men nagaat dat de meeste woningen uit lemen wanden opgetrokken waren en met riet of stro gedekt. Alleen de muur waartegen de haard was aangebracht bestond uit steen. Zo zagen onze schepenen in het begin van de 18<sup>de</sup> eeuw een nieuw brandgevaar in het roken van tabak. Het bleek dat er in die tijd veel brandrampen waren voorgevallen die meestal te wijten waren aan de onvoorzichtigheid der rokers.

Zo mocht in het vervolg niet meer gerookt worden wilde men zich niet blootstellen aan een boet van 3 gulden. De hiervoor uitgevaardigde verordening stond ingeschreven in het reg. 2/A bis fol. 172r<sup>o</sup> van het archief te Calmpthout en luidt als volgt: *"Alsoo men verstaet ende seckerlyck weet dat nu onlancx geleden diversche ongelucken van brandt syn gevallen, gecauseert ende veroorsaectdoor het rooken van taback ende dat soodaenige ongelucken principaelyk met dese excessive drooghte noch meer zouden connen comen te vallen, ingevalle daer inne niet en worde voorsien, soo ist dat wy, scauteth ende schepenen van C.*

en E.; om te vermeyden ende voor te komen te resulteren, ordonneren gelyk wy ordonneren by desen, dat niemant wie hy sy sal vermogen te roocken oft ontsteken eenige tabac buytensynen oft anderlieden huysen, 't sy op straete, wegen, in bossen op pene(poen) van telcken reyse te verbeuren dry guldens.

Aldus gearresteert ende geordonneert by den heere schouteth ende schepenen in d'extra ordinaire vergadering gehouden tot Calmpthout 15 Mei 1723"

Wees voorzichtig, u bent gewaarschuwd!

*Elly de Bruijn*

---

## Activiteiten Davidsfonds

### **Winterwandeling: omgeving Rouwmoer + bezoek Redemptoristenklooster**

Zondag 1 februari 2009

Afspraak: 14 uur Heuvelplein  
14.15 uur Ingang kloosterkerk.

Vorig jaar vierden de paters Redemptoristen hun 100 jaar aanwezigheid in Essen. De geschiedenis van de orde is bijna 200 jaar langer. In 1732 stichtte de heilige Alfonso de Liguori de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Ss. Redemptoris), die zich snel uitbreidde over West-Europa en Noord-Amerika. De stichter werd heilig verklaard, evenals zijn medebroeders Gerardus Majella, Clemens Hofbauer en Jan Nepomuk Numan. Hun Nederlandse collega Peerke Donders is zalig verklaard. Sinds 1 augustus 2005 maken de Vlaamse Redemptoristenkloosters deel uit van de provincie Sint Clemens die ook Nederland, Noordelijk Duitsland en Zwitserland omvat.

Nieuwsgierig naar meer wetenswaardigheden over de Redemptoristen? Kom dan mee op bezoek.

Op zondag 1 februari worden we daar verwacht.

### **Wat staat op het programma?**

Bij goed weer een wandeling in de omgeving en – na omwisselen schoeisel - een warm onthaal in het klooster met o.a. een bezoek aan de bibliotheek.

Wij zorgen voor een hapje en een (pittig) drankje om er een gezellige namiddag van te maken.

### **Praktisch:**

Zondag 1 februari 2009

Samenkomst 14 uur Heuvelplein  
of 14.15 uur ingang kloosterkerk.

Iedereen welkom maar wel graag seintje vooraf aan

Ludy Kerstens 03 667 46 46

Petra Van Loon 03 297 54 85

Deelname in de onkosten:

2.50 euro per persoon (Kobiecheques 2009 worden aangenomen)

L.K

### **Nacht van de Geschiedenis - thema 'Van onder het stof'**

Dinsdag 24 maart - CC 'Oude Pastorie'

# Vrijwilligers zijn onmisbaar

Ongeveer 10 jaar geleden kwam er een man met een lange baard op het terrein van ons Karrenmuseum met de melding dat hij vrijwilliger wilde worden. De vaste groep keek een beetje verbaast. Een Hollander? Hier? Maar het bleek al gauw een Brabander te zijn en dat maakte veel goed. Ad Schepers uit Oud Gastel bleek een aanwinst.

Hij kende het museum al langer als bezoeker maar vond het tijd om zijn technische vaardigheden nuttig te gaan gebruiken. Onder de leiding van de toenmalige conservator, Lode Jordaens, leerde hij wielen maken. Hij begon bescheiden met een kruiwagenwiel en leerde door zelfstudie allerlei houtbewerkingen. Zo maakte hij de wielen van een boomwagen met gekruiste spaken en is zijn grootste wiel momenteel eentje met een diameter van 1,98m.

In samenwerking met huissmid Jan Peeters ging hij nog een stapje verder en experimenteerde met het krimpen van ijzeren banden rond de gemaakte wielen. Dit is onder meer nog steeds één van de meest spectaculaire demonstraties op Ambachtendag. Het stoken van het vuur, de spanning of de band wel zou passen, en de opluchting wanneer het weer gelukt is.

Op die manier blijven vele van onze karren rijklaar, wat een grote meerwaarde is voor ons erkend museum.

Door zijn kennis en kunde is hij een onmisbare kracht geworden.

Bij de herinrichting van de loods als wagenmakerij leverde Ad zijn bijdrage. Hij voelt zich nu helemaal

in zijn nopjes in zijn nieuwe werkplaats waar hij het ene wiel na het andere herstelt of maakt, ook voor andere musea.

Dat Ad niet altijd even voorzichtig is weet intussen iedereen op het terrein wel. Zo heeft hij eens bijna zijn baard afgestookt en zaagde hij begin 2008 haast 2 vingers af.

Maar Ad gaat lustig door en zet zich momenteel in voor 3 nieuwe uitdagingen. Voor de herinrichting van de Vrouwenloods gaat hij een boterrad maken, en voor de historische optocht van 6 september een waterrad en terechtstellingrad.

Daarnaast is Ad ook een goeie muzikant en zanger waarbij hij samen met collega Maria regelmatig optreedt onder de naam 't Goei Volk.

Elke maandag en donderdag loopt de man met de baard op zijn klompen over het terrein. Een nostalgische beeld dat perfect in het geheel past.



*Maria Gommeren*

## Kerst zoals bij ons grootmoe..... 21 december 2009

Nostalgie en herinneringen aan vroeger tijd, al dan niet realistisch.... Mensen staan er graag bij stil of grijpen er terug naartoe.

Twee jaar geleden dachten we in het Karrenmuseum dat het goed was om in het stille winterseizoen toch onze naam eens in de kranten te krijgen door een levende kerststal te organiseren. Een half jaar winterstop is lang....

We kregen 150 mensen op bezoek en waren heel tevreden.

Voldoende reden om het in 2007 opnieuw te doen waarbij tot onze verbazing zelfs 500 mensen ons bezochten. Dit jaar stelden we onszelf de vraag waar al die mensen voor kwamen. De winterse sfeer? De ambiance? De kerststal in een woonwagen? Of toch maar in een stal? Deze keer werd er gekozen om het turfhuis om te bouwen tot een onderkomen anno 1900.

Er moest animatie zijn voor jong en oud, en dat was er. Maria en Jozef keken vanuit de stal naar volksspele, kinderen die ballonnen met kerstwensen opletten, de non, de pastoor en al die vrijwilligers in oude kledij die de kleine winterambachten uitoefenden. Men kon met de ezel een ritje doen, ouderwetse foto's laten maken, er was warme chocomelk, glühwein,



jenever, mede, drank van de Oude Belgen, en heerlijke live muziek van ons huisorkest.

Rond de vuurkoren zaten dames te spinnen, breien, kerstkaarten te maken, en nog veel meer. Vooral de echte ouderwetse rommelpotten met varkensblazen trokken de aandacht van oud en jong.

In het cafeetje stelde Marcel Van Den Bergh zijn prachtige, eigen gemaakte kerststallen ten toon. Hij kreeg er het gezelschap van een paar kantklossende dames en een zangduo.

Er was genoeg te beleven om 850 mensen naar ons museum te krijgen, en dus een goeie reden om het kerstgebeuren in 2009 opnieuw te organiseren.

We wensen al onze bezoekers een gelukkig 2009.

*Maria Gommeren.*



# Nieuws uit het Karrenmuseum

## De vernieuwde Wagenmakerij en smidse

In 2008 werd de inrichting van de wagenmakerij grondig herzien. Er werd voor gekozen niet zo maar een opstelling van de verschillende voorwerpen te tonen maar om een levend en werkend atelier in te richten.

Dit vergde uiteraard vooraf een grondige studie van de wagenmakerijen. Dat is de dag van vandaag geen evidentie, als je bekijkt hoe weinig er van dit beroep is over gebleven. Gelukkig zijn er, naast de eigen informatie in het Karrenmuseum, nog enkele andere musea en nazaten van wagenmakers, in België en Nederland, waar we terecht konden.

Hierdoor werd een goed beeld verkregen van het uitzicht van de wagenmakerij in het begin van de 20<sup>ste</sup> eeuw, zowel wat betreft het gebouw als de machines die erin stonden. Uiteraard was in die tijd geen enkel wagenmakeratelier precies hetzelfde. Wat in het Karrenmuseum te zien is, is dan ook geen exacte kopie geworden maar een getrouwe inrichting van hoe een wagenmakerij er in die periode zou kunnen uitgezien hebben.

## 2009

De herinrichting van het museum gaat door in 2009. In het begin van het jaar wordt de "Vrouwenloods" aangepakt. Over hoe het er precies zal uitzien wordt momenteel nog nagedacht. De bedoeling is een link te leggen tussen wat er in het verleden te zien was en de missie van het mu-

seum, die gericht is op het vervoer. Geen makkelijke opgave.

Wie het resultaat wil bekijken kan vanaf april terecht in het museum.



## En verder...

Ook in 2009 wordt het beproefde recept van de Zomerse Zondagen verder gezet. Ook aan dit programma wordt momenteel nog volop gewerkt. Enkele mogelijke thema's zijn bier en brouwerij, multicultureel vervoer, begravenissen, smeden, bosbouw, vee en pluimvee drijven en een samenwerking met Schouwburg "De Kring" in Roosendaal. De precieze data en inhoud van de ZoZo worden later meegedeeld.

Wat wel vast staat is dat de zomer wordt afgesloten met de traditionele Ambachtendag op 30 augustus. Alhoewel, een echte afsluiter wordt het deze keer niet, want een week later staat de grote optocht door Essen op het programma in het kader van "850 jaar Essen".

Daarnaast hebben we nog enkele tentoonstellingen in petto. In het voorjaar over de turf en turfvaarten, in samenwerking met de Heemkundige Kring. Bij het begin van de zomer is er een tentoonstelling in verband met het 75 jarig bestaan van begravenissen Hensen en in het najaar volgt nog "Van rad tot radbraken".

*Jo De Paepe*





*De Koninklijke Heemkundige Kring  
organiseert dit jaar een verkiezing*

## **Wat is het mooiste oude gebouw van Essen?**

We leggen aan de Essenaren een lijstje met een aantal namen van gebouwen voor. Welk gebouw mag op dat lijstje niet ontbreken?

Naam gebouw, eventueel met adres: .....

Waarom? : .....

Naam en adres van de invuller: .....

*Bezorg dit papiertje aan het secretariaat van de Heemkundige kring,  
Moerkantsebaan 48 of mail je antwoord naar: [heemhuis@skynet.be](mailto:heemhuis@skynet.be)*

”Drukwerk aan verlaagd tarief”

België - Belgique  
P.B. - PP  
**2910 ESSEN**  
**BC 30355**

Verantwoordelijke uitgever: Koninklijke Heemkundige Kring Essen vzw  
Heemhuis  
Moerkantsebaan 48  
2910 Essen

Afgiftekantoor: 2910 Essen 1

**'T SPYCKERTJE**

Driemaandelijks tijdschrift van de  
Koninklijke Heemkundige Kring Essen vzw

1<sup>ste</sup> trimester 2009

24<sup>ste</sup> jaargang n<sup>o</sup> 1

---

**BESTEMMELING:**

Indien onbesteld gaarne terugzenden aan: Koninklijke Heemkundige Kring Essen vzw  
Moerkantsebaan 48  
2910 Essen  
Tel. 03/667.73.90 - Fax 03/677.11.42  
e-mail: [heemhuis@skynet.be](mailto:heemhuis@skynet.be)